



## Dordts Patriciërshuis Uniek huismuseum aan de Maas

Gluren bij de burens is altijd leuk. Zeker als je achter de voorgevel een authentiek patriciërshuis vindt met prachtig uitzicht over de Maas.

‘We gaan er hier geen museum van maken’, verzuchtte Ilse Gooshouwer toen haar man Laurens weer met een schilderij van de Dordtse schilder Cornelis Kuipers thuis kwam. Maar haar angstbeeld werd realiteit. Het monumentale woonhuis aan de Wolwevershaven in Dordrecht is omgebouwd tot een bijzonder huismuseum. En het stel is met twee kinderen verkast naar een nieuwbouwwoning. ‘Mijn vrouw vindt het geweldig, hoor. Ze geeft hier zelf ook rondleidingen’, lacht Laurens Gooshouwer.

### ONDERBROEKEN

Het museum is sinds eind vorig jaar open. Bezoekers krijgen een indruk hoe de gegoede burgerij en hun bedienden eind achttiende eeuw woonden. De authentieke stijlkamers in het huis zijn ingericht met originele meubels in Louis Seize-stijl en kunstvoorwerpen uit die tijd. ‘Het moet lijken alsof de bewoners net even een blokje om zijn’, vertelt Laurens. Wie op zolder rondsuffelt, ziet daar bijvoorbeeld de onderbroeken te drogen hangen op originele droogstokken. ‘Er hangen hier geen bordjes bij de kunst en er hangt geen touw voor de schilderijen, juist om de huiselijke sfeer te behouden. We hebben een informatieboekje en er zijn altijd gastvrouwen en -heren aanwezig om vragen te beantwoorden. Ik ben die vrijwilligers erg dankbaar. Dankzij hen kon het museum zijn deuren openen’, vertelt Laurens.

### JA-WOORD

Het pronkstuk van het huis is de ronde Maaskamer met prachtig uitzicht op het drukst bevaren drierivierenpunt van Nederland. ‘Een unieke receptie- of vergaderlocatie. En natuurlijk ook een hele mooie plek om elkaar het ja-woord te geven’, tipt Laurens. Kijk op [www.dordtspatriciershuis.nl](http://www.dordtspatriciershuis.nl) voor informatie en openingstijden.